



Blessings4you-Uganda
4707 TN Roosendaal
P.O. Box 326, Jinja
Uganda/Afrika
blessings4you-uganda@online.nl
www.blessings4you-uganda.org
Mobiel: 06-29164598
KvK: 54113997
Bankrek.: 4514388
ANBI

Nieuwsbrief: november 2012

Drie maanden geleden alweer, de tijd gaat snel. Projectplannen schrijven, begrotingen maken, nieuwsbrief maken, web site voorzien van informatie, fundraising, presentatie geven, netwerken, allemaal werkzaamheden die er toe moeten bijdragen tot het welzijn van het project en de mensen in Oeganda. Half augustus is Aidah weer begonnen met werken en iedereen was blij dat ze er weer was.



De kinderen zijn gek op Joshua en aan aandacht voor hem geen gebrek. In september was voor Brian een bezoek aan Nederland gepland. Drie dagen voor zijn vertrek ging het plotseling niet goed met Aidah en zij bleek zeer

verward waaruit bleek dat het beter voor haar zou zijn dat ze een tijdje terug naar het dorp zou gaan. De volgende morgen is haar moeder haar komen halen samen met Joshua.

Nu zou Rukia de verantwoordelijkheid moeten dragen en was er opnieuw behoefte aan een goede ondersteuning, zeker omdat Brian er een aantal weken niet zou zijn.

De situatie was verre van ideaal en het was roeien met de riemen die we hadden. Tegelijkertijd hadden we in Nederland een enerverende tijd.

We hebben presentaties gegeven op basisschool de Hoeksteen uit Barendrecht die dit jaar gaan sparen voor ons project.



Het was heel erg mooi om het enthousiasme van de kinderen te zien, de vragen die ze stelden waaruit hun betrokkenheid bleek en het plezier dat ze hadden toen ze samen met Brian een Afrikaans lied mochten zingen waarbij natuurlijk ook gedanst kon worden. Ook hebben we een bezoek gebracht aan de Maranatha kerk waar een aantal vrouwen elke maand bij elkaar komen, er handwerken en de resultaten beschikbaar stellen aan een ontwikkelingsland. De creativiteit van deze vrouwen is geweldig en we zijn heel erg blij met de geschonken handgemaakte dekens, sokken, truien, sjaals, washandjes en zelfs tasje en rekverband.



Voor Brian was er teveel om in een keer vanuit Nederland mee naar Oeganda terug te nemen dus een groot gedeelte van deze spullen gaat mee op het volgende transport. In december zal ik bij de club een presentatie geven over het project en wat we allemaal doen. In samenwerking met vrienden en collega's was er een kunstexpositie georganiseerd waarvan de helft van de opbrengst voor Oeganda zou zijn. Helaas was er zo goed als geen opkomst. We hopen hier nog een andere keer aandacht aan te schenken.



De sierraden die uit Oeganda waren meegebracht en gemaakt door zo'n 60 vrouwen vanuit de sloppenwijk vielen wel in de smaak ook bij de Hoeksteen in Etten-Leur.



Elk kraaltje wordt met de hand gemaakt, gelijmd, gekleurd en afgelakt.

De opbrengst van de sierraden is uitbetaald aan de vrouwen en van dit geld is door de vrouwen twintig procent apart gezet als investering voor een nieuwe cursus.



Carol en een van de vrouwen

De kinderen doen het goed op school. Patricia houdt eigenlijk meer van spelen maar is zo'n vrolijke meid, Jerry dat is een echte student en hij wil het ver schoppen, Mozes behoort tot de besten van de klas. Helaas heeft Moses onlangs een van de meisjes zodanig lastig gevallen dat we hebben besloten dat hij voortaan bij zn moeder en zusjes slaapt. We blijven hem begeleiden en s'morgens en s'avonds komt hij eten, douchen en in de weekenden is hij in het Family House. Met de oren van Moses gaat het niet zo goed en hij blijkt geperforeerde trommelvliezen te hebben waarbij uiteindelijk alleen een operatie helpt. In Oeganda is dit niet te doen. We zullen nog uitvinden waar hij er aan geholpen kan worden wanneer ook de benodigde financiën hiervoor binnen zijn. Volgende maand en in januari hebben de kinderen schoolvakantie. In deze periode zullen de kinderen, inclusief Brian, zwemlessen gaan volgen.

Afgelopen week is er een overeenkomst getekend tussen de school in de sloppenwijk Masese en Blessings4you-Uganda voor het geven van nailessen in de school tijdens vakantieperiodes, speciaal gericht op jonge meisjes en vrouwen.

Van Share4more Rabobank hebben we een donatie ontvangen voor de inrichtingskosten van het huis. Bedden, tafels en stoelen, kasten, pannen, bestek, lakens, handdoeken....wat zijn we er allemaal blij mee...



De registratie bij het ministerie is zo goed als rond, op een brief na van de kindbescherming. Via hen worden er zeer binnenkort twee kinderen geplaatst in Het Family House.

Voor het komende jaar oriënteren we ons op de aankoop van land tegen de Masese wijk aan en het bouwen van een trainingscentrum, medische afdeling en een eigen Family House. De voorbereidingen hierop zijn in volle gang en de tekeningen liggen al klaar.



In verband met de ontwikkelingen en de toegenomen werkzaamheden in organisatie zijn we nog steeds op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen. Op de web-site vindt u nadere informatie. Mocht u op enigerlei wijze betrokken willen zijn dan hoor ik dat graag...Bent u bereid om een financiële ondersteuning te geven en zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van deze kinderen, kijkt u op de web-site voor de mogelijkheden.

Heeft u er vaak aan gedacht eens te willen werken in een ontwikkelingsland en als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen, U bent van harte welkom... belt u me gerust...



Aidah is inmiddels terug

Mede namens het team en de kinderen

hartelijk dank,

Julienne Meijer
Blessings4you-Uganda