



Blessings4you-Uganda  
4707 TN Roosendaal  
P.O. Box 326, Jinja  
Uganda/Afrika  
blessings4you-uganda@online.nl  
[www.blessings4you-uganda.org](http://www.blessings4you-uganda.org)  
Mobiel: 06-29164598  
KvK: 54113997  
Bankrek.: 4514388  
ANBI

Nieuwsbrief: juli 2012

Het is de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief en ondertussen is er heel veel gebeurd. In april zijn er twee kinderen in het Family House bij gekomen: Xaviera en Jerry. Zij komen van Noord-Oeganda Moroto 12 uur rijden van Jinja vandaan. Xaviera is de dochter van Brian. De moeder van de kinderen is overleden, de vader van Jerry heeft hem verlaten.



In het Moroto gebied komt veel longontsteking voor in verband met de luchtgesteldheid in combinatie met de hoeveelheid vee. Een groot aantal mensen overlijdt aan de gevolgen. Xaviera had regelmatig longontsteking en zo ook in april. Haar toestand verslechterde echter snel en na een paar dagen werd ze in het ziekenhuis opgenomen waarna ze in een coma raakte. Dit was op een woensdag. De zusters in het ziekenhuis dachten dat ze het niet ging redden omdat ze niet

op de voorhanden zijnde medicijnen reageerde. Op zondagnacht kwam er op wonderbaarlijke wijze een keer in haar toestand en zei ze hallo. Mede dankzij een meegenomen antibiotica kuur uit Nederland ging ze zienderogen vooruit. De dokter uit Italië die haar maandag bezocht benadrukte, om geen risico meer te lopen, haar in een ander gebied te laten wonen.

Omdat we samen werken met de kinderbescherming is met hen besloten om haar naar Jinja te halen samen met Jerry.



Op 11 mei hebben we de tiende verjaardag gevierd van Xaviera, ze genoot van haar speciale dag met cake en limonade. Alle kinderen gaan momenteel naar school. Voor Manuel de allereerste keer, een hele belevenis en hij vindt het geweldig. De kinderen

doen het goed op school. Angela is de laatste maanden erg vooruit gegaan en kan nu engels lezen en schrijven. Moses is een echte student en in een aantal vakken de beste van de klas.

In mei was ik zelf in Oeganda.

Omdat Aidah met zwangerschapsverlof ging is er veel tijd besteed aan het inwerken van een nieuwe medewerker wat niet zonder slag of stoot ging. We ontdekten dat we dingen misten in de keuken, welke, wat later bleek, door de betreffende dame mee naar huis genomen werden. Duidelijke reden om opnieuw een dame in te werken. Ook minder leuk is het wanneer Moses naar me toe komt en zegt, Aunty there are all spots in my t-shirt... als later blijkt dat de glorië bestemd voor de toilet in het wasgoed terecht is gekomen. Zaken die voor mij vanzelfsprekend zijn kunnen hier helemaal niet duidelijk zijn. Veel geduld is wat ik nodig heb. Halverwege mei is de eerste vrijwilligster geweest, Inez, een nicht van mij. Speciaal voor de kinderen had Inez de ballonnenkunst geleerd en dat was een succes, voor groot en klein. Inez was een geweldige ondersteuning in het gezin en de kinderen waren gek op haar. Dankzij haar kunnen alle kinderen nu strikken.



De healthinspector is op bezoek geweest en heeft nauwkeurig alles in zich opgenomen en opgeschreven.

Hij beloofde een rapport te schrijven mocht het niet zijn dat hij zijn notities nergens meer kan vinden. Tja geen

rapport dus maar een nieuw bezoek in het vooruitzicht. Vorige week had Manuel hoge koorts en overall uitslag hij was naar huis gekomen vanuit school, allerlei onderzoeken zijn er gedaan welke allemaal negatief waren inclusief de HIV test. Tegen de jeuk heeft hij medicijnen gehad en nu gaat het weer goed. Moses heeft sinds we hem kennen last van zijn oren waar pus uitkomt. Eerst zijn hem druppels voorgeschreven zonder het gewenste resultaat, toen een antibiotica kuur welke ook niet afdoende was. We hopen nu dat een zwaardere antibiotica kuur hem er voorgoed van af zal helpen. Aidah is ondertussen bevallen van een gezonde zoon: Joshua Aaron en we zien er naar uit dat ze weer terug komt.

Omdat er in april heel veel inbraken waren in buurhuizen en er drie keer sporen te zien waren in de tuin van een ongewenste gast in de nacht en omdat er op honderd meter afstand van het huis een dief is doodgestenigd hebben we voor de veiligheid nu een nachtwacht in de tuin zitten die 's nachts waakt wanneer wij slapen. Zijn naam is Dominique en we zijn blij dat hij er is. In verband met de ontwikkelingen en de toegenomen werkzaamheden in organisatie zijn we op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen. Op de web-site vindt u nadere informatie. Mocht u op enigerlei wijze betrokken willen zijn dan hoor ik dat graag...Bent u bereid om een financiële ondersteuning te geven en zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van deze kinderen, we hebben onlangs de ANBI status gekregen wat het voor u gemakkelijker maakt het mogelijk te maken.

Mede namens het team en de kinderen hartelijk dank,

Julienne Meijer