



Blessings4you-Uganda
Reginadonk 1
4707 TN Roosendaal
Mobiel: 06-29164598
P.O. Box 326, Jinja
Uganda/Afrika
info@blessings4you-uganda.org
www.blessings4you-uganda.org
KvK: 54113997
Bankrek.: NL33INGB0004514388
ANBI

Nieuwsbrief: februari 2015

Na een lange vakantie van twee maanden zijn de kinderen begin februari weer naar school gegaan. In januari ben ik zelf in Oeganda geweest. Boven alles was het goed om opnieuw een tijd samen te zijn en samen dingen te kunnen doen. En wat groeien ze allemaal hard, alsof er kunstmest in het eten zit.. Ze zijn niet klein meer, de jongste is nu Grace met haar 8 jaar.



Regelmatig voedzame maaltijden zijn een basis voor een gezond en sterk lichaam. En men eet niet een klein bordje leeg, nee alles wat op bovenstaand bord ligt gaat met gemak op.

In de vakantie zijn de jongens op timmer les geweest bij Eustace Kitimbo van Hodassu.



Moses, Isaac, Manuel, Eustace en Godfrey



Samen hebben zij twee banken gemaakt voor bij het Family House. Super trots op hun eerste werkstuk.



Van het overgebleven materiaal heeft **Godfrey** nog een kleine "stoel" gemaakt waar hij zijn moeder mee heeft verblijdt die in de sloppenwijk woont.



Godfrey

Moses heeft een snoepwinkeltje. De tafel heeft hij zelf gemaakt. Wanneer hij vakantie heeft verkoopt hij deze samen met de hulp van Manuel.



Moses en Manuel

De moeder van Patricia was twee weken lang heel erg ziek. Zij was twee keer opgenomen in het ziekenhuis. Elke dag brachten we haar voedsel en drinken en kochten medicijnen. Patricia bleef bij haar en deed de was en zorgde afwisselend met haar broer Tom voor moeder.



Patricia en haar moeder

gedurende die tijd had een zusje van Patricia van 10 jaar oud de zorg voor twee nog jongere zusjes. Door het verkopen van suikerriet probeerde zij wat geld te verzamelen zodat ze voedsel konden kopen. Momenteel is moeder weer stabiel en bij familieleden verder aan het herstellen.



Terug van suikerriet verkopen

Stephen is herenigd met zijn familie en woont nu bij zijn opa. Het gaat hem goed en Stephen is erg blij om bij zijn familieleden te zijn. Regelmatig komt hij op visite bij het Family House en de kinderen. De maatschappelijk werker zal hem de komende tijd nog monitoren om te bezien hoe hij zich ontwikkelt.



Stephens been is helemaal genezen van de botinfectie. Hij gaat iedere dag naar school, groeit goed en is een blij kind.

Voor **Daniel** is er een nieuwe periode aangebroken. Hij is gestart op het Butiiki College klas 1 intern. Ontzettend gelukkig is hij dat dit dankzij Brac international is mogelijk gemaakt.



Jonathan is herenigd met zijn broer en intern bij 1morechild. Helemaal gelukkig dat hij samen met zijn broer kan opgroeien en ook de middelbare school kan volgen.



Odong is verhuisd naar The Sanctuary in Bukaya. Odong is al 16 jaar en een hele grote vent. The Sanctuary geeft jongens de gelegenheid te blijven tot en met hun 21^e jaar. Ook Odong gaat nu naar de middelbare school.



Odong

Isaac is ondergebracht bij een pleeggezin, het hoofd van de Kyabirwa primary school heeft de zorg voor hem op zich genomen. Isaac is heel gelukkig met deze ontwikkelingen



Het Family House had wat onderhoud nodig. Er waren drie lekkende kranen en doorgeroeste roosters en leidingen. Henry heeft wat les gehad in loodgieterij en was apetrots dat hij in de toekomst deze klusjes kan klaren.



De washandjes van De helpende Hand uit Barendrecht worden goed gebruikt en zijn geliefd. Ieder zijn eigen kleurtje.



De meisjes werden allemaal verrast met een pop, een cadeau van de Helpende Hand.



De regering stimuleert pleegopvang en hereniging met familieleden. Ook wij zullen hier de komende tijd meer en meer aandacht aan besteden.

Voor het volgen van onze laatste nieuwtjes verwijs ik u ook naar onze **facebook** pagina: blessings4you-uganda en onze website: www.blessings4you-uganda.org

Vrijwilligers:

Wil je graag als vrijwilliger op locatie je talent in zetten en de Oegandese mensen beter leren kennen;

*Stuur een mailtje naar info@blessings4you-uganda.org
Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op zodat we samen jouw wensen kunnen bespreken.*

*Voor meer informatie:
www.blessings4you-uganda.org*

Wil je nog op safari dan kan ook dit voor je worden geregeld.

Ik weet zeker dat het een levensveranderende en onvergetelijke tijd zal worden.

Vrijwilligers in Nederland zijn ook zeer welkom.

Met uw hulp:

- kunnen kinderen naar school
- kan medische hulp worden verleend
- kunnen kinderen revalideren in een beschermde omgeving
- hebben mensen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen
- is er schoon drinkwater en genoeg voedsel
- hebben vrouwen de gelegenheid een vak te leren
- helpt u mee aan de zelfstandigheid van locale bewoners

Namens het team, de vrouwen en de kinderen, hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid, liefde en ondersteuning en giften die het mogelijk maken te investeren in mensenlevens voor een betere toekomst.



Julienne Meijer
Blessings4you-Uganda